

BLOEMENLIEFHEBBERS

Tot mijn verbazing zag ik dat van mijn courgetteplantjes, die normaal tot planten van formaat uitgroeien, slechts steeltjes waren overgebleven.

Zouden de reeën die mijn moes- en kweektuin regelmatig bezoeken, naast sappige akelei, flox, Lavatera en nog vele andere sierplanten, ook de prik-kende courgetteplant lusten? De vele sporen ernaast lieten er geen twijfel over bestaan. De dieren werden steeds vrijmoediger. Ze maakten niet echt grote haast als ik er holderdebolder met mijn kruiwagen aankwam. En verbaasd bleven ze midden op het zandpad staan als ik er met de auto reed, om zich dan luchtig uit de voeten te maken. Mijn gele violen die in bakken op het terras stonden moesten er ook aan geloven. Komen er steeds meer reeën, of lijkt het maar zo?

Ik stak mijn licht op bij Henri, die belast is met het faunabeheer van zo'n 220 hectare, waaronder mijn stuk grond ook valt. Hij sprak enthousiast over 'zijn' reeën: negen stuks standwild, het wild dat het hele jaar aanwezig is. "De twee bokken en zeven geiten zijn in goede conditie en ze zien er prachtig uit. Daarnaast zijn er twee jonge bokjes die van elders verdreven zijn, en er is één smalree, een eenjarige geit." Hij legde uit: "Dat het zo goed gaat met het wild is te danken aan de verbindingzones die overal zijn gemaakt. Daardoor ontstaat een betere wisseling van het wild. Dat wil zeggen dat de dieren zich beter vermengen."

Ook de voormalige vuilnisbelt achter ons erf hoort tot het aaneengesloten gebied en is nu deels een natuurgebied. Daar wemelt het van het wild. Een paar weken geleden, zo vertelde Henri, had hij een reekalf gezien dat klem zat in het hek rond de oude belt. Hij was op tijd om het dier van een akelig einde te redden. Hij had de spijlen uit elkaar gebogen zodat het kalf weer de vrijheid tegemoet kon springen, en wil gaas tegen het hekwerk maken om herbaling te voorkomen. De reeën kunnen echter gebruik maken van andere wissels. "Veel reeën komen ook om in het verkeer", zegt Henri. "In een jaar tijd zijn er zevenhonderd in de regio doodgereden." Ik moet me er dus mee verzoenen dat ik voortaan ook de gele violen kan schrappen van de bloemen die mijn borders en terrassen sieren. Gelukkig heb ik nog talloze andere bloeiende planten en struiken. Vooral de rozen zijn mijn trots.

"Ik zal je maar vast voorbereiden", zei Henri, "ze zijn ook gek op rozen."

